

## המרגל

בתחילת '62 הגיעו אלינו אורחים חביבים, חברים קרובים מהקיבוץ: ברכה ואלני ארגמן, עם בנותיהן החמודות חני בת השש, ועירא התינוקת. המשפחה היתה בטיול בברזיל, ושמחנו מאוד לארח אותם אצלנו. באחד מימי ראשון, נסענו כולנו לטיול באי Paqueta. אלי ביקש לצרף לטיול בחור צעיר, שהם הכירו באוניה בדרך מאירופה לריו. קיבלנו את ההצעה בשמחה, וכך הכרנו את ז'קי, יהודי צעיר ונאה, שעזב את מצרים יחד עם רבבות היהודים בעקבות מלחמת קדש.

בינו לבין משפחתנו נוצר מיד קשר חם. ז'קי סיפר לנו שהוא הגיע לריו בניסיון להתפרנס כצלם מקצועי. אלי ביקש שאעזור לו למצוא עבודה, אבל סיפר לי בסוד שהוא מנסה לשכנע את ז'קי לעלות ארצה.

בימים הבאים הצגתי את ז'קי בפני מספר יהודים בעלי קשרים, ואמנם לאחר זמן לא רב הוא מצא עבודה. מובן שבעקבות כל זה הקשרים בינו לבין משפחתנו התהדקו, ולאחר מספר שבועות, כשמשפחת ארגמן חזרה ארצה, ז'קי המשיך לבקר אצלנו בתכיפות די גבוהה. הוא היה בא אלינו הביתה בימי ראשון, והיינו הולכים יחד לים (אני אפילו זוכר שפעם במקלחת שמתי לב שהוא נימול, כמו כל יהודי). היתה תקופה שאפילו ניסינו "לסדר" לו שידוך עם מישהי מהמשפחה!

לאחר מספר חודשים, המאמצים של אלי נשאו פרי. ז'קי הודיע לי שהחליט לעלות ארצה וביקש שאעזור לו בהליכים הדרושים. טיפלתי בכל הניירת הדרושה, ותוך

זמן קצר הבחור נפרד מאתנו ועלה ארצה. בתום השליחות, כשחזרנו למשק, התברר לנו שז'קי נמצא ב"אולפן" בקיבוץ נגבה. הוא בא לברור חיל מספר פעמים לבקר אותנו ואת משפחת ארגמן. הוא סיפר לנו שנקלט היטב בנגבה, ואף הציג בפנינו את חברתו הנחמדה, בת המשק. הזמן עבר. לאחר שסיים את ה"אולפן", ז'קי התגייס לצה"ל. הוא החליט לעזוב את הקיבוץ, ויחד עם חברתו שכר דירה קטנה באשקלון.

באחד מימי שישי בסוף '63, אלי פנה אל סוניה ואלי וביקש שנזמין את ז'קי וחברתו אלינו לסוף השבוע. הוא לא הסביר למה, רק ציין שלצערנו הוא יאלץ להיעדר מהקיבוץ. הבקשה לא נראתה לנו יוצאת דופן, והסכמנו בחפץ לב.

מספר ימים אחרי זה אלי הגיע אלינו עם הידיעה המרעישת: ז'קי נעצר והואשם בריגול! היינו המומים: איך זה יכול להיות?? הבחור החייכן והעדין הוא מרגל?? אלי, שהיה בסוד העניינים, אבל לא יכול היה לשתף אותנו עד אז, סיפר שז'קי נמצא במעקב כבר כמה זמן. החשד אצל גורמי הביטחון התחזק כשהוא התעקש בצורה מוזרה לשרת דווקא בחיל מודיעין. במקביל, הטרידה העובדה שקשריו עם הצעירה הישראלית מתהדקים והולכים, בלי שהיא תדע במה היא מסתבכת. אותם גורמים החליטו לפנות אל אלי, ולבקש ממנו לשתף פעולה. באותו סוף שבוע, בו "העסקנו" את ז'קי אצלנו, נערך בחדרו חיפוש, והתברר ששמו האמיתי הוא יעקוביאן. הוא עבר אימונים במצרים, וכל המסלול שעשה לברזיל היה כדי "לטשטש" את הגעתו ארצה!

ז'קי-יעקוביאן לא הספיק (כנראה) לגרום נזק ממשי. הוא נשפט, הורשע ונגזרו עליו שמונה עשרה שנות מאסר.

לאחר מספר שנים, באחת העסקאות להחלפת שבויים, הוא הוחזר למצרים.

באופן מפתיע, למרות הכעס הגדול שחשנו על היותו מרגל, ועל כך שהשתמש בנו להשיג את מטרותיו, לא התפתחה בנו שנאה כלפי ז'קי-יעקוביאן. עד היום אני חושב שלמרות הכל, מדובר באיש באמת חביב. לא מכבר נסעתי למצרים, לשליחות כלכלית קצרה, וחשבתי לנסות לאתר את עקבותיו. אבל לבסוף, לא תרגמתי את המחשבה למעשה. מי יודע, אולי יגיע היום ואעשה זאת.